

SAMENVATTING

Theologie als wijsheid: een bijdrage tot het onderwijs in een levende theologie in Brazilië

Deze studie onderzoekt het theologische onderwijs in de Braziliaanse context en richt zich daarbij specifiek op de stad Londrina in de provincie Paraná in Brazilië.

Het doel van deze studie is een nieuwe wijze van onderricht in de gereformeerde theologie in Brazilië te ontwikkelen, met name in het onderwijs van de systematische theologie. Het doel is een kredietwaardige integratie tot stand te brengen tussen theologie en leven, tussen de theologische inhoud en haar context. De auteur noemt dit 'Theologie als Wijsheid'.

Het onderzoek kan worden beschouwd als een antwoord op de uitdaging die voortkomt uit de noodzaak om de huidige curricula te herzien en tegelijk als een sleutel tot de ontwikkeling van nieuwe modellen van onderwijs. De studie vindt de basis van haar onderzoek in de theologische locus die gedefinieerd wordt als een reflectie op wat plaatsvindt in de geloofsgemeenschap. Deze reflectie geschiedt in het perspectief van het oorspronkelijke en hedendaagse karakter van de geloofstraditie in relatie tot de *oikumenè* in haar breedste zin: als de gemeenschap van alle mensen, in het paradigma van de *missio Dei* in de wereld. Haar doel is een perspectief te bieden voor het bouwen van een goed curriculum dat de bronnen van de christelijke traditie verbindt met de ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij, met de noden en uitdagingen daarvan. Daardoor kan ook een bijdrage worden geleverd aan het overbruggen van de verschillen tussen diverse benaderingen en tradities in christelijke geloofsgemeenschappen en van theologen in Brazilië.

De stellingname van de studie is dat christelijke theologie bovenal wijsheid van God is en dat de opdracht tot theologisch onderwijs door dit concept in verband te brengen met het christelijk onderricht tot een duidelijke verrijking daarvan zal leiden. Bovenal is van belang om Jezus Christos zelf te zien als *docta fides, docta caritas, and docta spes*: de wijsheid van geloof, liefde en hoop. Hij is de Wijsheid van God die onder ons geschonken is en door wie de theologisch opdracht tot een levend gebeuren gemaakt wordt.